

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΒΙΔΕΟ ΦΙΛΜ

ΠΩΣ ΣΕ ΛΕΝΕ; (Ένα φίλμ με παιχνίδια για παιδάκια απο τριών ετων)

Συνέντευξη με την υπεύθυνη Ομάδας Παιχνιδιών:

Διευθύνεις εδώ και πολλά χρόνια Ομάδες Παιχνιδιών,

Γιατί βρίσκεις αυτές τις Ομάδες Παιχνιδιών, ενδιαφέρουσες και σοβαρές; Σήμερα τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον με πολλές στερήσεις και απομονωμένα, ιδίως στις μικρές οικογένειες. Πρίν ήταν τελείως διαφορετικά, τα παιδάκια σε μεγάλες οικογένειες μεγάλωναν μαζί με τους εφήβους, και μπορούσαν να παίξουν όπου δήποτε ελεύθερα. Σήμερα, έχουν αλλάξει πολλά, η μητέρα έχει δυσκολίες στην οργάνωση του παιχνιδιού, λόγου των κινδύνων που διατρέχει το παιδάκι.

Όπως θυμάμαι, παλιά είχαμε τις δυνατότητες να παίζουμε και να τρέχουμε στους δρόμους χωρίς κίνδυνο της ζωής μας. Εδώ σ' αυτό το σπίτι γεννήθηκα, και μεγάλωσα, επαιζα στο κήπο και στους δρόμους χωρίς προβλήματα. Δεν θα ξεχάσω, που πηγαίναμε στο δάσος και στο μικρό ρυάκι παίζαμε με το νερό και τις λάσπες, (δυστυχώς σήμερα είναι σκεπασμένο) κλειστό. Εδώ αλλωστε εζησαν και κατοίκησαν οι παπούδες μου. Αυτό το σπίτι είναι τώρα Παιδικός Σταθμός, για τις Ομάδες Παιχνιδιών. Κρίμα, αυτές οι ευκαιρίες δεν υπάρχουν σήμερα. Η μητέρα πρέπει με μεγάλη προσοχή, και φροντίδα, να οργανώσει τις ώρες και το παιχνίδι του παιδιού της. Για όλες αυτές, τις λεπτομέρειες, έχουμε τις Ομάδες Παιχνιδιών. Εδώ έχει το παιδάκι την ευκαιρία να παίξει ελεύθερα και χωρίς φόβους, σε ένα περιβάλλον άλλο από το σπίτι του, και υπο την επίβλεψη ενός υπεύθυνου παιδαγωγού. Κάθε παιδάκι θέλει το δικό του τρόπο για να το προσέξεις, αυτο θέλω και εγώ να προσφέρω και να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο. Παράλληλα έχω να τους παρουσιάσω ένα μεγάλο μέρος απο υλικά και παιχνίδια, όπως και να τα παρακολουθώ απο κοντά, και σε σύνορα λογικής και υπευθυνότητας. Κάθε παιδάκι μπορεί μόνο του, και ανάλογα τις δυνάμεις του να διαλέξει το παιχνίδι που του αρέσει. Η εργασία που κάνω είναι αυθόρμητη, και χωρίς μεγάλο πρόγραμμα. Αφίνω τα παιδάκια στην δική τους πρωτοβουλία και διάθεση να περάσουν κοντά μου οσον το δυνατόν πιο ευχάριστες ώρες.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΙΛΜ:)

Όπως εγραφα και παράπάνω, στις Ομάδες Παιχνιδιών δεν υπάρχει πρόγραμμα, το παιδάκι παίζει οτι θέλει, αντίστοιχα έχουμε και παιδάκια που δέν κάνουν τίποτα, καμιά φορά τα βλέπεις να στέκοντε και να κοιτάζουν περίεργα, φυσικά σ' αυτήν την περίπτωση που είναι και η πιο συνηθισμένη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι πολύ δύσκολο να μεταδώσεις γνώσεις στο παιδάκι, αλλά ουτε και να στηρίξεις ψυχολογικά τις δύσκολες ώρες που αυτό περνάει...

